

Velkommen - dejligt at se jer igen!

Vi har en omfattende dagsorden, så lad os komme i gang

Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Kirsten Bøgh

Formandens beretning

Vi har i 2016 sagt velkommen til en række nye medlemmer, syv havelodder har fået nye lejere, det lyder dramatisk, men der er ikke tale om en flugt, der ligger gode grunde bag.

Nogle af de nye er til stede, så lad os sige velkommen til dem - tage en runde - så der kommer ansigter på.

Det er koldt i dag, men vi kan forhåbentlig se frem til en dejlig sæson.

Sidste år var blandet, starten var fin, vi havde hedebløge i starten af maj, som den første arbejdsdag nød godt af - nærmest Costa del Kløverengen stemning, juni blev varm og våd, juli var koldere, vådere og mere solfattig end gennemsnittet, august var rigtigt yo-yovejr, ofte ganske kold, men måneden sluttede med en regulær hedebløge. Og så kom september, der blev fantastisk, den varmeste siden 1874. Og vi koldt lukkedag sidst i oktober i det fineste vejr. Nu venter vi så spændt på, hvad der sker i år.

Vi har haft en række sociale arrangementer, fester, fælles arbejdsdage og kagedage. De har været meget hyggelige og ofte velbesøgte. Vi håber at de billeder af muntre medlemmer og kulinariske lækkerier, der bliver lagt på nettet, lokker flere til.

Vi ser meget gerne i bestyrelsen at de fælles arbejdsdage ikke opfattes som en sur pligt, men som nyttige og hyggelige. Deltagerantallet viser at medlemmerne er enige.

Bestyrelsen har sendt tre informationsbreve ud; internt i bestyrelsen benævnt "hyrdebrev". Hensigten er på en venlige måde at opfordre til en hensigtsmæssig adfærd, og til vores glæde virker det! containeren bliver pakket fornuftigt, trillebørene bliver ikke langtidsparkerede - i hvert fald ikke i et omfang som før, og græsslåmaskinerne bliver rensede - stort set ... det skal I have tak for, livet i haven bliver bedre for os alle sammen, når vi er enige om disse ting.

Vi har fået nye vurderingsregler, prisfastsættelsen har måske vakt lidt undren, og derfor har vi sat det på dagsordenen.

Men det har jo ikke været idyl alt sammen.

Vi har måttet sige farvel til **bierne**. Det var trist, for vi har haft stor glæde af dem, men det har været klart fra starten at alle skulle være trygge ved dem. Og det er ikke tilfældet, når de små kamikazepiloter drøner rundt og stikker os, selv om vi skifter dronninger ud gentagne gange.

Vi har haft et enkelt **indbrud**, da en meget atletisk højdespringer sprang over hegnet til tennisklubben og stjal al vores kaffe. Vi tog kontakt med tennisklubbens formand, og det viste sig at der er fri adgang fra klubbens parkeringsplads. Formanden lovede at tage sagen op, hvis det gentager sig.

Denne positive kontakt fik vi brug for, da tennisklubben i efteråret tog **læhegnet** ned, mens der stadig blev spillet tennis - og et rødt lag grus bredte sig ud over haverne. Det sker ikke igen, dels kommer der er nyt læhegn, og dels får tennisklubben en venlig reminder, når tiden nærmer sig.

Vi havde en større invasion af **snegle**, end vi har oplevet før - vejret var også i den grad med sneglene. Det må vi sammen gøre noget ved, og derfor har vi sat punktet på dagsordenen.

Jeg vil slutte med at sige tak til jer for positive og hyggelige måde at være medlemmer på.

En særlig tak til Sheena for at varetage sin tjans med at holde toilettet så forbilledligt.